



# FURSA CENTRE MATHARE

**NAIROBI KENIA**

[www.fursa.nl](http://www.fursa.nl)

[info@fursa.nl](mailto:info@fursa.nl)







# FURSA CENTRE

## MATHARE

Mathare, in de Keniaanse hoofdstad Nairobi, is met 500.000 bewoners één van de grootste sloppenwijken van Afrika. Er is een open riolering en mensen leven een armoedig bestaan in hutjes die opgebouwd zijn uit stenen, hout en golfplaten.

Nadat een lokale school, waar kinderen van 4 tot 7 jaar hun eerste onderwijs kregen, door een groot rotsblok werd getroffen besloot Stichting Fursa de helpende hand te bieden.

Er ontstond een plan om niet alleen de school weer op te bouwen, maar er tevens een ruimte voor sport en een bibliotheek aan te koppelen.

Dankzij particuliere sponsors en een aantal goede doelen organisaties hebben we onlangs in Mathare dit multifunctionele gebouw officieel kunnen openen. Asante sana! Hartelijk dank voor alle steun.

## UITDAGENDE OMGEVING



De ruimte in het drukbevolkte Mathare is zeer beperkt. Vanuit haar reserves lukte het Stichting Fursa om een stuk grond van 9 x 9 meter aan te kopen.

De aanvoer van bouwmaterialen was een uitdaging op zichzelf, want een vrachtwagen of kruiwagen paste niet door de nauwe steegjes. Hierdoor moesten stenen, zand en water handmatig en met de hulp van vele buurtbewoners naar de bouwplaats gebracht worden.



## STICHTING FURSA

Het doel van Stichting Fursa, opgericht in Alkmaar, is het realiseren van een betere toekomst voor kinderen in Kenia door middel van onderwijs en sport. Fursa is in 2011 ontstaan vanuit Karatevereniging Funakoshi.



## DE EERSTE CONTOUREN

In een sloppenwijk als Mathare heeft de overheid nauwelijks iets te zeggen. Het is daarom ook niet vreemd dat een paar lokale 'chiefs' aanwezig zijn bij het meten en uitzetten van de bouwplaats. Dit alles om misverstanden met de burens te voorkomen.



Daarna wordt de fundering uitgegraven. Zwaar werk onder de hete zon. Anderen sjouwen ondertussen het zand en de stenen door de nauwe steegjes en de vrouwen dragen het water.

Eén vrouw organiseert de thee en lunch voor de arbeiders. Geklaagd wordt er niet, want iedereen is blij met de economische activiteiten in de omgeving. Het geeft bewoners de kans om iets te verdienen in een omgeving waar een dagelijks inkomen geen zekerheid is.





# WELKOM IN HET FURSA CENTRE

Wanneer de fundering eenmaal gelegd is gaat het snel met de bouw. De benedenverdieping waar de sportruimte, kleedkamers en een kantoortje komen begint vorm te krijgen.

De betonnen vloer voor de eerste verdieping wordt gestort, zodat ook aan de klaslokalen en bibliotheek kan worden gewerkt.

Daarna kan het dak erop en wordt de trap naar de school gemaakt. Niet alleen de juf komt van tijd tot tijd langs met haar enthousiaste kinderen maar ook de Wilde Ganzen komen een kijkje nemen bij het in aanbouw zijnde Fursa Centre.

Later brengt ook Jeroen van der Loo van de Alkmaarse Stichting KOOK nog een bezoek aan Mathare.



# FURSA CENTRE MATHARE OPENT HAAR DEUREN

Inmiddels wordt er volop gebruik gemaakt van het Fursa Centre. De school is verhuisd van de noodopvang naar de nieuwe locatie. In de bibliotheek wordt dagelijks gelezen en kinderen krijgen er op zaterdagmiddag computerles.

In de sportruimte wordt flink gezweet. Bijna 80 kinderen hebben zich ingeschreven voor de karatelessen. Ook een lokale dansgroep oefent in dezelfde ruimte.

Het is ook fijn dat organisaties uit Nairobi een helpende hand bieden. Studenten verrichten vrijwilligerswerk en geven de kinderen bijles, er worden bijeenkomsten voor jonge alleenstaande moeders georganiseerd en er zijn twee computers gedoneerd.



In mei 2024 wordt Mathare getroffen door zware overstromingen. Mensen verdrinken en veel gezinnen raken dakloos. Het Fursa Centre ligt wat verder van de rivier en wordt een veilig onderkomen voor bijna 50 mensen. Er worden matrassen en voedsel gekocht waardoor mensen de eerste weken door kunnen komen. Zo bewijst het nieuwe Centre direct haar nut, hoewel anders dan vooraf verwacht.





Fursa Centre Mathare is mogelijk gemaakt door:

Stichting Wilde Ganzen

Stichting KOOK Alkmaar

Muttathara Castricum

X op X Limmen

Hofstee Stichting Alkmaar

Stichting Fursa Alkmaar

Verder gaat onze dank uit naar iedereen die mee heeft geholpen dit alles mogelijk te maken. Door financieel te steunen, boeken in te zamelen, kleding te doneren of Keniaans handwerk te kopen bij de Fursa Shop.







**FURSA CENTRE  
MATHARE  
NAIROBI**

.....

**WWW.FURSA.NL**

